



Οι SAVIOUR MACHINE ήταν απλά μία έκρηξη της στιγμής για ένα είδος που μονίμως βρίσκεται παραμερισμένο από τους πάντες και ζει μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Η μήπως είναι η κορυφή του παγόβουνου, οι κυριότεροι εμπνευστές μιας χριστιανικής κουλτούρας, που σκοπεύει να μας αφυπνήσει προαναγγέλοντας άμεσα κι έμμεσα για το τι θα επακολουθήσει;

Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε... Η αιώνια μάχη καλού-κακού αλλά προπάντων η τελική επικράτηση των υγιών, θεϊκών δυνάμεων, αποτελεί κύρια μηνύση εμπνεύσεως για τους Αμερικάνους THUNDER RIDER. Και αν στο στιχουργικό υπόβαθρο προσθέσετε ένα αριστουργηματικό μελωδικό epic/heavy metal ύφος, εύκολα θα καταλάβετε πως βρέθηκαν εμπέλους οι συνοδοιπόροι των SAVIOUR MACHINE ή αν προτιμάτε, μία από τις κορυφαίες μπάντες που εμφανίστηκαν στη μεταλλική σκηνή τα τελευταία 7-8 χρόνια...

Ο John Blackwing, κιθαρίστας, τραγουδιστής, κημπορντίστας και ψυχή των THUNDER RIDER, ανοίγει την καρδιά του στο BEHIND THE MIRROR, μιλώντας για τους πάντες και τα πάντα...

Πότε δημιουργήθηκαν οι THUNDER RIDER και ποιές είναι οι μέχρι στιγμής κυκλοφορίες τους; Κοιτάζοντας πίσω στο παρελθόν κατά πόσο ικανοποίησαν τα μέλη τους αλλά και τους οπαδούς σας;

John: Οι THUNDER RIDER ξεκίνησαν με στόχο να παίξουν την μουσική που τους συγκινεί και σιγά σιγά να εξελιχθούν σ' ένα συγκρότημα που θα κινείται σ' επαγγελματικά πρότυπα. Είμαι το μοναδικό μέλος που έχει μείνει από την αρχική σύνθεση. Οι Pat Hammer (ντράμς), Mike Headstone (υπεθύθυνος για τους στίχους) είναι μαζί μου για αρκετά χρόνια, ενώ οι Steve Cox (κιθάρα) και James K. Andrews (μπάσο) είναι τα νεότερα μέλη. Η μοναδική επίσημη κυκλοφορία των THUNDER RIDER είναι τα 'Tales of darkness and light', που αν σκεφθεί κανείς τον χαμηλό του προϋπολογισμό, πιστεύω πως ήταν μια ποιητική δουλειά...

Πώς τα πηγαίνει όμως στο τομέα των πωλήσεων, που όπως και αν το δει κανείς είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας ή αποτυχίας μιας μπάντας; Πάντως, όλες οι κριτικές που έτυχε να πέσουν στην αντίληψη μου, ήταν απόλυτα θετικές και ο ανεξάρτητος μεταλλικός τύπος δεχόταν ν'αγκαλιάσει τους THUNDER RIDER...

John: Για να είμαι ειλικρινής, τον τελευταίο καιρό, το 'Tales of darkness and light' πηγαίνει πάρα πολύ καλά, εξαιτίας ενός οπαδού μας από την Γερμανία, του Christian Janker που μας έφερε σ' επαφή με κάποια περιοδικά και εταιρείες διανομής...

Υποθετώντας ένα στιχουργικό υπόβαθρο με ζεκάθαρους χριστιανικές θέσεις, πόσο ενδέχεται να σας δυσκολέψει από την μαζική αποδοχή των μεταλλάδων; Υπάρχει κάποια concept ιστορία πίσω από τα κομμάτια σας;

John: Δεν θα έλεγα μετά απόλυτης βεβαιότητας πως οι στίχοι μας είναι χριστιανικοί. Θα προτιμούσα να τους χαρακτηρίσω θετικούς ή πνευματικούς ή ακόμα και σκεπθόμενους προκλητικά για τις σύγχρονες επιταγές με χριστιανικές προεκτάσεις. Πιστεύω πως αργά ή γρήγορα θα προσεγγίσουν τον κόσμο. Όσο για το concept, είναι αρκετά απλό: Τα κομμάτια μας έχουν να κάνουν με την αιώνια μάχη Καλού-Κακού, την αντιπαλότητα μεταξύ Φωτός-Σκότους μέσα στον χρόνο...

Οι φοβερές μελωδίες που αναδύονται από τα keyboards σε συνδυασμό με τα ιδιόμορφα επικά φωνητικά, συνιστούν έναν ήχο που φέρει έντονες μεσαιωνικές προεκτάσεις και είναι πηγμένος στην αισθαντικότητα, το λυρισμό και την ενεργητικότητα! Αν και οι THUNDER RIDER δύσκολα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε κάποιο συγκεκριμένο ύφος, ποιό θεωρείς ως το καταλληλότερο για να περιγραφεί η μουσική σας;

John: Μέσα στο πλήθος μουσικών ταξινομήσεων είναι πολύ δύσκολο να επιλεχθεί κάποια που ταυριάζει απόλυτα στο ύφος μας! Ακόμα και οι οπαδοί μας δεν μπορούν ν'αποφασίσουν...Κα-

τά καρπούς μας έχουν αποδοθεί οι όροι Progressive hard rock, Christian metal, White metal, Gothic rock, που είναι και ο τελευταίος... Θα παραμείνει μέχρι κάποιος άλλος να βρεθεί και ν'αποδίξει επακριβώς την μουσική ταυτότητα των THUNDER RIDER!

Δεν είναι και λίγοι αυτοί που θεωρούν την χριστιανική θρησκεία απάτη και το μήνυμα του Θεού -διαμέσω της διδασκαλίας των ιερών- άποια παραπάνα από ένα μάτσο προκαταλήψεις, δεισιδαιμονίες και αποπλάνηση από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Τελικά ο κόσμος μας είναι βοτηγμένος στην παρακμή;

John: Η παρακμή είναι αναμφορβήτητα μία πολύ σκληρή λέξη...είμαι εκ φύσεως αισιόδοξο άτομο! Ενδεχομένως να βρισκόμαστε ένα βήμα μακριά απ' αυτήν, πιστεύω ακράδαντα όμως πως υπάρχουν αρκετοί από εμάς που μπορούν ν'αποτρέψουν το τελευταίο βήμα...

Έχετε ακουστά τους SAVIOUR MACHINE; Έχουν και αυτοί ένα έντονα χριστιανικό στιχουργικό περιεχόμενο και τογχάνουν εκκλησιαστική αποδοχή από το Ευρωπαϊκό κοινό και ειδικότερα αυτό της Γερμανίας! Με την κατάλληλη καμπάνια προώθησης, πιστεύεις πως θα έχετε κι εσείς την ίδια τύχη;

John: Λυπάμαι που το λέω, μα μέχρι τώρα δεν έτυχε ν'ακούσω την μουσική των SAVIOUR MACHINE. Από την στιγμή που όπως λες, έχουν ένα πολύ δυνατό κωρνήνα οπαδών στην Ευρώπη, θα θεροούσαμε τους εαυτούς μας ιδιαίτερα τυχερούς ν'ακολουθήσουμε τα βήματά τους!!!

Όταν βρίσκεστε επί σκηνής, σ' αναίσθητα σας περικλείουν καθώς κοιτάζετε το κοινό των THUNDER RIDER;

John: Βλέπω τους αληθινούς rock stars, τους οπαδούς μας, που φωτίζουν τον δρόμο, τον γαλαξία στον οποίο ταξιδεύουν οι THUNDER RIDER στην προσπάθειά τους να αγγίξουν ακόμα και το τελευταίο αστέρι...

Το θέμα που διαπραγματεύεται το Raindance έχει να κάνει με τους ιθαγενείς της Αμερικής, τους Ινδιάνους. Ποιά είναι η δική σου άποψη για τον συγκεκριμένο τρόπο ζωής και φυσικά για την μεταχείριση που είχαν από τις εκάστοτε Αμερικανικές κυβερνήσεις;

John: Τυχαίνει να είμαι γνώστης της κουλτούρας αυτών των ανθρώπων, καθώς είμαι κατά το ήμισυ Huron. Έτσι λοιπόν το Rain dance είναι ένα τραγούδι που έχω στην καρδιά μου. Αναφέρεται στον αγώνα μεταξύ της προόδου και της φύσης και όχι απαραίτητα στις κυβερνητικές ενέργειες αλλά καταφέρεται κατά των ανθρώπων... Άλλωστε, εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε πως δίνουμε δύναμη στην εκάστοτε κυβέρνηση; Κρατάμε το κλειδί της αλλαγής και θα πρέπει να σκεφθούμε σοβαρά πως ακόμα και η φύση έχει τον κύκλο της. Όταν αυτός σπάσει, τότε θα καταστραφούμε κι εμείς!

Τι σχεδιάζουν αυτό τον καιρό οι THUNDER RIDER και τι θα ήθελες να πεις στους οπαδούς σας αλλά και στους αναγνώστες του B.T.M.

John: Θα ξεκινήσουμε να ηχογραφούμε το νέο μας album ή demo. Θέλουμε να προσηθήσουμε το υλικό μας με μια Ευρωπαϊκή τουρνέ, αν κάποια εταιρεία ενδιαφερθεί γι'εμάς. Το ελπίζουμε! Σε όσους εμπλέγουν να διαβάζουν το BEHIND THE MIRROR, keep the faith!!!!